



עלון שבועי נחלת שדה

חידושי תורה בדרך הדרוש
והאגדה על פרשת השבוע

מאת מחבר סדרת הספרים "נחלת שדה" על התורה והמועדים

254 פ"ק 099 ח"י 999 תש"ע נ"ו ו' ט"ו 254
לתגובות/הערות/דרשות והרצאות ניתן לפנות לטלפון – 050-4145482,
ניתן לקבל את העלון במייל etayba1@gmail.com

הנושא: האמונה הנלמדת משרה אמנו

אם נסכם את חיייה של שרה, חיים ממש ממש לא קלים בלשון המעטה.

בסוף הפרשה הקודמת אנו לומדים על סיפור עקידתו של יצחק ע"י אברהם אבינו. היה זה עפ"י חז"ל הניסיון האחרון והקשה ביותר של אברהם אבינו [אבות ה', ג']. אכן, סיפור העקידה נשגב מבינתו של אדם ואין זה המקום להרחיב ולפרט. אמנם, סיטואציית העקידה מסתיימת בשיא רוחני אדיר מימדים, כשחוזר אברהם אבינו מהעקידה הוא מקבל את הבשורה הנוראה על מותה הטראגי של שרה, שותפתו ועמיתתו לחיים. והוא מגיע כדי "לספוד לשרה ולבכותה". חז"ל בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"א, דרשו "סמיכות פרשיות" ומצאו קשר ישיר בין "סיפור העקידה" ובין "סיפור מיתת שרה" שבעת שאברהם "עקד" את יצחק הגיעה השמועה לאוזני שרה (ע"י השטן) שאברהם "שחט" את יצחק. אי לזאת, "פרחה נשמתה ומתה" (רש"י, לפרק כ"ג, פסוק ב').

ונשאלת השאלה: כיצד קורה הדבר ששרה עם חיים כל כך קשים, ומתגברת שוב ושוב על כל הנסיונות, בסופו של דבר צריכה לקבל מות אכזרי קשה, שמגודל הצער על פטירת בנה היחיד היא לא עמדה בזה ומתה?

כמו כן יש לשאול, אברהם אבינו, אחרי הנסיון הקשה של עקידת יצחק שעמד בו בגבורה ועקד את בנו יחידו, לא מגיע לו מבורא עולם צל"ש? לא מגיע לו שכר על כך? האם ראוי הוא שמיד לאחר עקידת יצחק יצטרך להתעסק בקבורת אשתו?

אלא היה סיפור לפני חצי שנה, שלא עלינו אברך שירד לעזור לחבירו שנתקע עם רכבו, נעשה לו פנצ'ר בגלגל ועזר לו להחליף את הגלגל, ולא עלינו, בעת שהחליף את הגלגל, פגע בו רכב והוא נהרג.

באו ושאלו את רבי חיים קנייבסקי שליט"א: הכיצד? איך יכול להיות? הרי שלוחי מצוה אינם ניזוקים?

והוא השיב: שבאמת נגזר על אותו יהודי בראש השנה למות ביום זה וזה, אבל הוא היה יכול למות בכל מיני מצבים ובכל מיני מקומות, אבל בגלל שהוא היה זכאי הוא מת בדרך למצוה. והדבר נחשב לו שהוא מת בעבור המצוה והמעמד שלו בשמים הוא גבוה מאוד.

כלומר: המצוה לעולם לא תהיה הסיבה לגרום לאדם צער או נזק, אלא כשנגזר עליו צער או נזק, אם הוא זכה הוא יקבל זאת מהמצוה כשהוא עסוק במצוה, ואזי דרגתו גבוהה יותר.

שרה אמנו – האמא הראשונה של העם היהודי, אחת מהשבע נביאות שהיו להן לעם ישראל כמבואר במגילה (יד.), מלווה את בעלה אברהם אבינו בכל הדרך הארוכה שהוא יצא אליה, החל מאור כשדים דרך העיר חרן ו"ללכת ארצה כנען" הליכה פיזית קשה למעלה מ-1600 ק"מ. ושרה מסכימה ליציאה קשה כזו כיון שאברהם אומר לה, שהוא קיבל הבטחה שמימית שכאשר הם יגיעו אל ארץ כנען הם יזכו לילדים.

ושרה מסכימה הולכת אחר בעלה לכנען, ושמה מקבל את פניהם רעב קשה ואין להם ברירה הם יורדים למצרים, הירידה למצרים גורמת ששרה נלקחת בכח לבית פרעה (לא קשה לתאר את גודל הצער והיסורים שעברה שרה באותו לילה) ואחרי שפרעה חוטף בשיניים על ידי מלאכי השרת, הוא משחרר אותה, ושרה שותקת נושכת את השפתיים לא מתלוננת וממשיכה הלאה צעד בצעד יחד עם אברהם.

אשה אחרת אולי היתה באה בטענות לבעלה, עקרת אותי ממשפחתי, ניתקת אותי מחברותי מכל מה שמוכר ויפה עבורי, כי הבטחת לי את הדבר שכל אשה מייחלת לו "ילדים", ובמקום זה לכאורה אברהם מביא לה "רעב", נסיון פגיעה בגופה על ידי פרעה, ובכל זאת שרה אמנו שותקת ומבליגה, ממשיכה בדרכו של אברהם אבינו.

כשחוזרים לארץ כנען, שרה ממשיכה בעבודת הקודש שלה לשכנע נשים "להתגייר" – להכיר שיש בורא יחיד לעולם. ובינתיים בתוך תוכה היא מייחלת ומחכה להבטחה השמימית שהבטיח לה בעלה, שכאן בארץ כנען היא עתידה ללדת, אבל שום דבר לא קורה, ככה במשך 11 שנה שרה כבר מגיע לגיל 77, שעון החול הולך ואוזל, ואז בליט ברירה היא מחפשת איזו עצה נואשת והיא באה אל אברהם אבינו עם רעיון שייקח ויתחתן עם השפחה שלה הגר, ובטענה "אולי איבנה ממנה".

והנה, הגר מיד עם הלילה הראשון נפקדת היא מאברהם, ומתחילה להתגרות בשרה, ששרה אינה צדקת, כל צדקותה אינו אלא כלפי חוץ, שהרי אני מיד עם הלילה הראשון נפקדתי, לעומת שרה שכבר שנים רבות נמצאת יחד עם אברהם ולא זכתה לבן ממנו. ושרה עוברת תהליך קשה מאוד, ואחר כך עם לידת ישמעאל, הקושי רק גובר כך במשך שלש עשרה שנה. עד שסוף סוף מגיע הזמן המיוחל רק כעבור 24 שנים מהטחתו של אברהם אליה, נולד לה בנה יצחק בהיותה בגיל תשעים.

כבר מאות מתענגים על הספר נזולת שדה – תנאים ואמוראים

מה איתך?

א. מדוע רבן יוזון בן זכאי נקבר בטבריה
על אף שזוי בדרום?

ב. מדוע בזרה ברוריה לבטוט ברגלה
בתלמיד ששנה בשקט ולא סתרה לו על
לזיון?

ג. מדוע רבי מאיר נקבר בעמידה?

ד. מי היה הסנדר של התנא רבי
ישמעאל?

ה. כיצד רבי טרפון נשבע ואומר "אקפוז
את בני"?

ו. כיצד זכה הלל הזקן שהתעברה בו
נשמת אהרן הכהן?

ז. מדוע שפוזות קיסר רומי היו משובזות
את רבי אבהו?

זז. מדוע הרבו הזכמים לזשוד ברב
פפא?

תשובות לשאלות אלו ועוד דברים
מעניינים ונדירים תמצאו בספר "נזולת
שדה תנאים ואמוראים"

לפרטים: 0504145482

בסייעתא דשמיא

ביום שני הקרוב כ"ז מרחשוון (28.11)

יתקיים שיעור מפי הרב איתי בן אהרן שליט"א

בעיר גדרה רחוב נהר שלום 4

לפרטים: 0503490400 (רינה)

במקום יוגש כיבוד קל

זוהי מה שקרה עם שרה אמנו, נגזר עליה למות בגיל 127, אבל הקב"ה זיכה אותה למות תוך כדי קיום המצוה הגדולה בעולם – מצות עקידת יצחק. היא לא מתה בגלל הבשורה של השטן, היא מתה בגלל שהגיע זמנה למות, וה' גילגל שיהיה זאת בעת קיום מצות עקידת יצחק.

בא רש"י ומסכם את חייה של שרה "כולן שוין לטובה", והשאלה זועקת: איך אפשר לומר כך? על תשעים שנות עקרות "שוין לטובה"? על לקיחתה בכח על ידי פרעה ועל יד אבימלך "שוין לטובה"? הסבל שסבלה מהגר ומישמעאל "שוין לטובה"?

אלא אומר הרה"ק רבי זושא מאניפולי זת"ב: שרה אמנו מגודל רוחה על כל צרה שבאה עליה אמרה: "הכל לטובה", אם בורא עולם עושה זאת, גם אם אני לא מבינה, כנראה שזה הדבר הטוב ביותר עבורי. וזהו "הכל שוין לטובה", על כל מה שקרה עמה היא אמרה: "הכל לטובה".

אומר רש"י: בת ק' כבת כ'. פרק ק' בתהילים הוא: "מזמור לתודה" פרק כ' בתהילים הוא: "למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה". ידעה שרה לומר מזמור לתודה גם על הצרות שפקדו אותה...

פעם ראש ישיבת אש התורה הרב נח וינברג זצ"ל, אם נפגש אתה אם אדם שרצונו לאבד עצמו לדעת וכבר עומד לפני קפיצה מהגג, כיצד תשכנע אותו שלא לקפוץ, שלא לאבד עצמו לדעת? אם תנסה לשכנעו מחמת גודל האיסור של מאבד עצמו לדעת, הוא יטען בפניך "אם היה לך את הצרות שלי, גם היית קופץ".

אמר הרב וינברג, כך הייתי אומר לו: אני מסכים שיש לך הרבה מאוד צרות, אבל תתאר לעצמך שבנוסף לכל הצרות שלך היית גם עיור מלידה, לא רואה כלום. האם היית קופץ או לא? בודאי ששכן. נוסף על כל צרותי אני עוד עיור! אולם אם ברגע שאתה בא לקפוץ נפתחים לך העיניים ואתה מתחיל לראות... שמש ירח עולם שלם, היית קופץ או לא? ודאי שלא, מה, התחלתי לראות, יש עולם, אבל מה עם הצרות? מה איכפת לי מהצרות ברוך ה' אני עכשיו רואה.

אז מדוע שבורא עולם נתן לך מתנה ואתה רואה כבר שלושים שנה, ברצונך לאבד עצמך לדעת?

אלא האדם התרגל לראות ולכן הוא לא מעריך את זה שהוא רואה, אתה צריך להעריך כל דבר שיש לך...

זאת מלמדת אותנו שרה אמנו, שעם כל הצרות שהיו לה, "הכל שוין לטובה", היא יודעת להסתכל על מה שכן יש לה, על מה שכן בורא עולם נתן והעניק לה.

יעזרנו בורא עולם, שנזכה להסתכל תמיד רק על הצד החיובי של החיים, על הנתינה ללא גבול מידו יתברך, ונתמלא שמחה ואושר.

"להתענג בתענוגים"

קו השיעורים של הרב איתי בן אהרן

לשמיעת שיעורים על פרשת חיי שרה הקש 115

בסדר ביאורי תפילה התחלנו את ענייני הקדיש לשמיעה
הקש 55

לדף היומי הקש 57

לשיעורים בספר שבט מוסר 58

0772618021

"שמעו ותחי נפשכם"